

משהו אישי

אלון אהרן ז"ל בקהילה

שם: לואיזה מלייב
גיל: 27
מגורים: חולון
מצב משפחתי: רווקה
עיסוק: מתרגלת

בין סטטיסטיקה להסתברות

דמות מהעבר שהייתי רוצה לפגוש: "גאיוס יוליוס קיסר אשר שלט ברומא העתיקה. לפני כחודש טיילתי באיטליה ונחשפתי לעומק לאישיות המדהימה והתכונות הבלתי רגילות שלו. אדם זה, כבר אז (50 שנה לפני הספירה), חשב על הקמת רפובליקה עם חוקה".
מצווה חביבה: "אימוץ ילד, כי גידול ילדים זה אחד מסוגי העמל הקשים ביותר בחיים".
ספר שהשפיע עליי במיוחד: "לצערי אני כמעט

מכשיר תקשורת. מותר? הרי אני לא יכולה לחיות בלי תקשורת עם הקרובים שלי, אפילו יום!".
תחביב סודי: "לספר סוד לכולם? מה פתאום!".
המטרה הבאה שלי: "אני רוצה ללמוד דברים חדשים ולא להסתפק בהישגיי, להעשיר את הירע, לגלות ארצות חדשות בעולם ולהכיר צדדים שונים של החיים".
בעוד 10 שנים: "אני מאוד רוצה שישאל תהיה ברשימת עשרת הארצות הראשונות בדירוג רמת

לואיזה, 27, נולדה בסמרקנד לאמא ילנה ולאבא אפרים. יחד עלו ארצה לפני כ-10 שנים, מיד לאחר שסיימה לואיזה את לימודיה בבית ספר תיכון. כיום הם מתגוררים בחולון. כאן בארץ, נרשמה לואיזה ללימודי מכינה לעולים חדשים והתקבלה לתואר ראשון במתמטיקה שימושית באוניברסיטת בר-אילן. לאחר סיום התואר, החלה את לימודי התואר השני במתמטיקה פיננסית. במקביל ללימודים היא פשוטים, התחילה ללמד באוניברסיטה במחלקה למתמטיקה מגוון מקצועות בתחום זה כגון חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ואלגברה לינארית. כיום מתפקדת לואיזה כמתרגלת במכון הטכנולוגי בחולון (HIT), במכללה למנהל בראשון לציון ובמרכז האוניברסיטאי "יהודה ושומרון" שבאריאל. בין השמות המורכבים של הקורסים אותם היא מעבירה נמצא חשבון אינפיניטסימאלי, פונקציות מרוכבות, מתמטיקה כדידה, הסתברות וסטטיסטיקה ועוד היד נטויה.

אני לעולם לא: "אקנא. תודה להורים שלי שירשתי מהם את התכונה לא לקנא במישהו, אלא לפרגן ולשמוח על כל הצלחה של האחר. קנאה, זו תולעת שאוכלת את האדם מבפנים. אנשים קנאים פוגעים בעצמם יותר מאשר במישהו אחר. אז אנא מכם... תפרגנו".

לא קוראת ספרים בעברית, מלבד עיתונים וספרים במקצועי. השפה שאני שולטת בה היטב היא רוסית. עם זאת, לפני מספר שנים החלטתי בכל זאת לקרוא ספר בעברית. מדובר ביצירה לילדים מאת אנטואן דה סנט אקזופרי, "הנסיך הקטן". קראתי את הספר עם מילון עברי- רוסי צמוד אליי ומאז לא העזתי לגשת לספר אחר בעברית. כנראה בגלל העצלות להתמודד עם הקושי בתרגום. בינתיים, אני חובבת ספרי בילוש ברוסית".

איכות החיים".
אני לעולם לא: "אקנא. תודה להורים שלי שירשתי מהם את התכונה לא לקנא במישהו, אלא לפרגן ולשמוח על כל הצלחה של האחר. קנאה, זו תולעת שאוכלת את האדם מבפנים. אנשים קנאים פוגעים בעצמם יותר מאשר במישהו אחר. אז אנא מכם... תפרגנו".
משפט חשוב שכדאי לזכור: "לא להתייאש ולהסתכל קדימה".

קורסים לא פשוטים אלו היא מעבירה לסטודנטים הלומדים הנדרת חשמל, מדעי המחשב, ניהול טכנולוגיה וכלכלה. בזמן שהיא לא חושבת ומדברת מספרים ונוסחאות, היא מקדישה מספר שעות לפיתוח האישי שלה שכולל קריאת ספרים, חוג אירובי קבוע, תיאטרון וצ'טים באינטרנט. רגע לפני שהיא מחזירה את עיניה לספר מלא במשוואות ופרבולות, תפסנו את לואיזה לראיון קצר.
עושה אותי שמחה: "לראות את אושרם של האנשים הטובים אותי".
פריט שאקח איתי לאי בודד: "כיוון שאי אפשר לקחת לאי בודד את המשפחה שלי, אקח איתי



הדבר הכי יפה בקהילה הבורכית הוא: "ישנם הרבה דברים יפים בקהילה שלנו, כמו מאכלים בוכריים או מנהגים הקשורים לחתונה כמו קנחורי (האירוסין הבוכרי), למשל".
אני מאחלת לעם ישראל: "שלום. אני יודעת שזה צפוי שאומר זאת, אבל זה כה אקטואלי כעת לעם ישראל. הסיכוי לשלום הוא קלוש בימינו, ובכל זאת אנחנו חייבים להיות אופטימיים".
הכי יהודי בעיניי: "כאשר כל משפחה בישראל מתאחדת בחגים וחוגגת אותם יחד. יהודי בעיניי זה הצבע הלבן כיום הכיפורים".

יש לך סיפור מעניין? evilin@walla.co.il